

'kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon'

Scholen, vluchtelingenorganisaties, vakbonden, bekende Nederlanders, politieke partijen en bijna alle gemeenten in Nederland hebben zich uitgesproken voor een pardon regeling voor de asielzoekers die al meer dan vijf jaar in Nederland verblijven.

Gezien de nieuwe politieke situatie lijkt het ons goed om nog één keer voor de verkiezingen, samen met alle mensen die zich in de afgelopen periode hebben ingezet voor deze groep, de politiek op te roepen een oplossing te vinden voor de 26.000 vluchtelingen.

Op zaterdag 4 november willen we een manifestatie houden op Het Plein in Den Haag tussen 14.00 uur en 16.00 uur waar we met veel mensen willen laten zien dat deze klasgenoten, burens, vrienden, bekenden hier horen en niet meer gemist kunnen worden. Hiervoor is van belang dat we met veel organisaties deze manifestatie ondersteunen.

Vandaar dat ervoor gekozen is een breed motto te hanteren
'kies voor een humaan asielbeleid, te beginnen met een generaal pardon'

De manifestatie wordt georganiseerd door

De manifestatie wordt georganiseerd door | ASKV/Steunpunt Vluchtelingen
Defence for Children International | Genoeg is Genoeg | De Schaduw Blijft
Keer het Tij | Prime | Stichting 26.000 gezichten | Stichting Een Royaal Gebaar
Stichting LOS | Van Harte Pardon | Vluchtelingencordon Friesland
VluchtelingenWerk Nederland | Vluchtelingen-Organisaties Nederland
Stichting Ons Pardon | Stichting Vluchteling | Stichting INLIA

www.generaalpardonnu.nl | www.humaanasielbeleid.nl | 020-6272408